

1. Regimentets Position ved Slaget's Begyndelse.
2. Regimentets anden Position.
3. Position, da Fienden trak sig tilbage.

1. Starting position
2. Regiment's counter position
3. Position at which enemy finally moved back

SLAGET VED MURFREESBORO ELLER STONES RIVER.

W. A.



Kapt. John Ingemundsen *)
Ko. E.

nu havde General Braxton Bragg trangt op i Tennessee og derfra, om han var heldig, laa Væjen aaben gennem Kentucky og man kunde vente en fiendtlig Invasion. Sydstatshæren under Bragg og Nordstats-Armeen under Gen. Buell havde leget Blindbuk næsten hele Sommeren. Enkelt Sammenstød, som ved Perryville, havde fundet Sted; men det, som for Krigskyndige var mesterlig udførte Bevægelser, var for den menige Soldat lange, ørkesløse og trættende Marsjer frem og tilbage i Støv og Søle. Disse Marsjer tyndede Nordstaternes Rækker mere end Slag vilde gjort. Overalt, hvor Nordstatshæren drog frem, efterlod den fyldte Hospitaler og friske Grave. Armee-Kolera, Tyfus, Lungebetændelse og andre Sygdomme hergede og Soldaterne bukket under i Tusindvis.

Endelig var Buell i Oktober blevet afløst af Gen. W. S. Rosecrans, der ansaaes dygtigere. Armeen laa ved Nashville og Sydstats-Armeen havde gaaet i Vinterkvarter ved Murfreesboro, 30 Mil i sydøst. Efter Nederlaget ved Fredricksburg fik det *) Kapt. Ingemundsen faldt i Slaget og var den første af 15de Wis. Reg. Officerer, som faldt. Da den Del af Slagmarken faldt i Fjendens Hænder, hviler han i en ukendt Grav. Han var fra Rygge i Smaaløbene.